

الدِّينُ النَّصِيحَةُ.

Din samimiyettir.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

*Kuşkusuz Allah sizin sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz,
kalplerinize ve amellerinize bakar.*

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا،
وَابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ.

Allah, sadece kendi rızası gözetilerek samimiyetle yapılan ameli kabul eder.

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الْأَذَى
عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

İman yetmiş küsûr bölümdür. En aşağı derecesi, yoldan zarar veren şeyi kaldırıp atmak, en yüksek derecesi ise, 'Lâ ilâhe illallah' sözünü söylemektir.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in, O'nun kulu ve rasûlü olduğuna şهادet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ
لَقِيَهُ، يُشْرِكُ بِهِ، دَخَلَ النَّارَ.

Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmadan kavuşursa cennete girer. Kim de Allah'a ortak koşarak O'na kavuşursa cehenneme girer.

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ
تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına O'na kulluk etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da, O muhakkak seni görmektedir

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ.

Mümin, müminin aynasıdır ve mümin, müminin kardeşidir.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ.

Sizden biri, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمَ.

Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا
الْفَاحِشِ، وَلَا الْبِذِيِّ.

Mümin, insanları kötüleyen, lanetleyen, çirkin davranışlarda bulunan ve kötü söz söyleyen kimse değildir.

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

Mümin, diğer bir mümine karşı parçaları birbirine destek olan bir bina gibidir.

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ،
وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ.

İki özellik münafıkta bir araya gelmez: Ahlâk güzelliği ve dinî konularda anlayış.

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

Allah kimin için hayır dilerse, onu dinde anlayış sahibi kılar.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

Temizlik, imanın yarısıdır.

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

Amellerin en faziletlisi, vaktin başlangıcında kılınan namazdır.

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ.

Bütün zevkleri yok eden ölümlü çokça hatırlayınız.

يُعَثُّ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

Her kul, öldüğü hal üzere diriltilir.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

Aldatan bizden değildir..

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

En hayırlınız, ailesine karşı en iyi olandır.

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ.

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzel terbiye edin.

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةٌ
سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

İşin başı İslam, direği namaz ve zirvesi de cihaddır.

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ
آخَرِينَ.

Allah bu kitapla bazı toplulukları yükseltir, bazılarını da alçaltır.

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ.

Kur'an'ın haramını helâl sayan ona iman etmiş olmaz.

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.

خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ.

En hayırlı deva, Kur'an'dır.

إِن سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا.

Bir topluluğa su dağıtan, en son içer.

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِمَرْأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ
وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

Erkek için bir döşek, hanımı için bir döşek, üçüncü döşek ise misafir içindir. Dördüncü döşek ise şeytanındır

أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا،
كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ.

Selâmi yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olun.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ

كَبِيرَنَا.

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize gerekli saygıyı göstermeyen bizden değildir.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ.

Allah her şeyde yumuşak huylu olmayı sever.

لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا

بِإِذْنِي

Sadece müminle arkadaşlık et ve yemeğini de sadece Allah'tan korkan kimseler yesin.

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

Kişiye her işittiğini anlatması günah olarak yeter.

أَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ.

Baba, cennetin orta kapısıdır.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

Akrabalarıyla bağlarını kesen kişi cennete giremez.

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُلَيِّنَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ
وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ.

Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yoksulları doyur ve yetimin başını okşa.

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ
يُخَالِلُ.

Kişi, arkadaşının dini üzeredir; o halde sizden biri, kiminle arkadaşlık yaptığına baksın.

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

Her iyilik sadakadır.

إِنَّا أَشْكُرُ النَّاسِ لِلَّهِ أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ.

İnsanlar içinde Allah'a en çok şükredenler, insanlara en çok teşekkür edenlerdir.

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا الْمُوَطَّؤُونَ أَكْنَافًا
وَشِرَارُكُمْ الثَّرَثَارُونَ الْمُتَفِيهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ.

En hayırlınız, ahlâkı en güzel ve alçak gönüllü olanınızdır. En kötüleriniz ise çok konuşan ve güzel konuşmak için ağzını eğip bükenlerinizdir.

مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلٌّ وَعَزٌّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ،
فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا.

İki kişi aziz ve yüce olan Allah veya İslam için birbirlerini sevdikleri zaman, içlerinden biri (diğerine karşı) bir kötülük işlemedikten sonra birbirlerinden ayrılmazlar.

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

Hediyesini geri alan, dönüp kusmuğunu yiyen gibidir.

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ
فَالْأَمْثَلُ.

İnsanların musibet bakımından en şiddetlisine maruz kalanlar peygamberler, sonra salihler, sonra da derecelerine göre diğer insanlardır.

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ، أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ،
أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى.

*Dünyasını seven âhiretine, âhiretini seven de dünyasına zarar verir.
Siz bâki olanı (âhireti) fani olana (dünyaya) tercih edin.*

مَا أَقْلٌ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَاللَّهِ .

Az ve yeterli olan, çok ve oyalayandan daha hayırlıdır.

اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ
عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ.

Allah'ın, kulunun tevbesine sevinmesi, sizden birinizin çorak bir yerde kaybettiği devesini, uyandığı vakit bulduğundaki sevincinden daha çoktur.

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ
مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

Allah'ın en sevdiği amel, dilin Allah'ı zikirle meşgul iken vefat etmendir.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

*Allah'ım! (Bana verdiğın) nimetlerinin yok olmasından,
(bahşettiğın) sıhhatin değışmesinden, cezanın aniden
gelivermesinden ve gazabın(a) sebep olan herşeyden sana sığınırım.*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ
الْأَخْلَاقِ.

Allah'ım, ihtilaf ve düşmanlıktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.